

Gemeente van onze Heer Jezus Christus,

Inleiding

In het huis van mijn Vader
zijn veel kamers.

En Jezus belooft
dat Hij in dat huis van Zijn Vader
ook voor ons een plaats bereid heeft.

Maar wat moet je je daar nu bij voorstellen?

Dat huis van de Vader,
wat voor een huis is dat?

En als jij in dat huis wordt opgenomen,
wat betekent dat dan voor jou?

...

Laat ik
om te beginnen
eens een vergelijking maken.

Want huizen met vele kamers
die kennen wij ook wel.

En ik pik er twee van dat soort huizen uit;

Huizen allebei met vele kamers,
maar met nogal een verschil
in wat je in die kamers staat te wachten.

Ik noem
het hotel
- een huis met veel kamers -
en ik noem
het kantoorpand
- ook een huis met veel kamers -

Waarmee,
denk je,
laat het huis van de Vader,
waarover Jezus hier spreekt,
zich beter vergelijken?

Met het hotel,
waarin in naam van de eigenaar van het huis
de gasten in de vele kamers worden verzorgd?

Of laat het huis van de Vader van Jezus Christus zich beter vergelijken met het kantoorpand, waarin de mensen in de vele kamers aan het werk zijn om de naam van de eigenaar van het huis waar te maken, groot te maken?

Welke vergelijking zit het dichtst bij de waarheid?

Huis van de Vader;
Hotel
of kantoorpand?

Context

Nou,
om die vergelijking een beetje te kunnen afwegen, is het goed om eerst een wat te kijken naar de situatie waarin Jezus deze woorden spreekt.

Deze woorden staan helemaal in de context van Jezus die zijn sterven aan het kruis tegemoet gaat.

Hiervoor
- in hoofdstuk 13 -
heeft Hij met zijn leerlingen het laatste avondmaal gevierd.

Hij heeft de voeten van zijn leerlingen gewassen.

Hij heeft voorzeggd dat Judas Iskariot Hem zal verraden.

En dan zegt Hij met het oog op zijn aanstaande sterven tegen zijn leerlingen:

“Waar Ik heenga, daar kunnen jullie niet komen”.

En, zoals alles in die laatste avond schokkend is voor de leerlingen, is vooral dit Woord van Jezus een schok.

Dit Woord dat een afscheid betekent.

Waar Ik heenga, kunnen jullie niet komen.

Het is vanwege de schok van dit Woord van Jezus,

dat Hij zegt
wat wij in hoofdstuk 14 hebben gelezen:

Wees niet ongerust,
maar vertrouw op God
en op Mij.
In het huis van mijn Vader
zijn veel kamers.

Het afscheid dat op handen is,
zal dus geen definitief afscheid zijn.

Geen definitief afscheid zal het zijn,
maar wel een definitieve overgang.

Jezus komt niet terug
om straks weer bij zijn leerlingen te zijn,
maar Hij komt terug
om zijn leerlingen op te nemen
bij waar Hij is,
waar Hij plaats heeft gemaakt voor hen
in het huis van zijn Vader.

Nou,
met die gedachte
maak ik nu nog een keer die vergelijking.

Als dat huis van de Vader
het huis is waar Jezus is,
wat voor huis zal dat dan zijn voor ons?

Zal dat meer lijken op een hotel,
of zal het meer lijken op een kantoorpand?

Waar verblijft Jezus?

Waar verblijft U?

Ik hoop,
dat als dat zo vraag
- Waar verblijft Jezus? -
dat je voelt
dat die vraag dan meer inhoudt,
dan alleen maar de vraag naar een locatie.

Ik bedoel hiermee vooral te vragen:
Wat voor een plek is dat
waar Jezus thuis is?

Te vragen de plek waar Jezus verblijft,
is dus te vragen
naar waar Hij in leeft.

En als je dat vraagt,
dan moet volgens mij het antwoord zijn,
dat Hij leeft
in het doen van de wil
van Hem die Hem gezonden heeft.

Zoals Hij dat ook zegt
over het voedsel waarvan Hij leeft.

Als zijn leerlingen Hem,
na zijn gesprek met de Samaritaanse vrouw,
aansporen om iets te eten,
dan zegt Hij dat zo tegen hen.

Mijn voedsel is het doen van de wil
van Hem die Mij gezonden heeft.

...

Dat komt volgens mij ook mee
als je vraagt
naar het huis
waarin Jezus verblijft.

Daarin gaat het ook
om het doen van de wil van de Vader.

Daar is Jezus toe gezonden,
en daarin neemt Hij ons mee.

In dat huis
brengt Hij ook ons thuis.

Leerling in huis

Het is opvallend
dat het Evangelie van Johannes
bij de eerste ontmoeting die Jezus met zijn leerlingen heeft,
direct deze kant op wijst.

Dat is in hoofdstuk 1.

Het gaat daar over Johannes de Doper.

Die is aan het dopen bij de Jordaan.

En als Jezus dan voorbij komt,
wijst Johannes Hem aan
en zegt:

“Kijk, daar is het Lam van God”.

En twee leerlingen van Johannes laten Johannes dan achter en gaan achter Jezus aan.

En Jezus draait zich dan naar hen om en vraagt:

“Wat zoeken jullie?”

En dan vragen ze:

“Rabbi, waar verblijft U?”

En Jezus zegt:
“Kom maar mee,
dan zul je het zien”.

En dan gaan ze mee
en dan zien ze
waar Hij verblijf heeft.

En zij blijven die dag bij Hem.

En zo wordt bij de eerste ontmoeting van Jezus met zijn leerlingen al zichtbaar waar het tenslotte om te doen is, namelijk dat wij verblijven waar Jezus verblijft.

Zoals Jezus dat ook bidt in zijn hogepriesterlijk gebed:

Vader,
laat hen zijn
waar Ik ben!

Psalm 15

Wat voor een huis is het
waarin Jezus ons thuisbrengt?

En wat betekent het voor ons
om in dat huis te worden binnengebracht?

...

Ik geef het antwoord op deze vraag met de woorden van Psalm 15:

*Heer, wie mag gast zijn in uw huis,
wie mag wonen op uw heilige berg?*

*Wie de volmaakte weg gaat en doet wat goed is,
wie oprecht de waarheid spreekt.
Hij doet aan lasterpraat niet mee,
hij benadeelt een ander niet
en drijft niet de spot met zijn naaste.*

*Hij veracht wie geen achting waardig is,
maar eert wie ontzag heeft voor de Heer.
Zijn eed breekt hij niet, al brengt het hem nadeel,
voor een lening vraagt hij geen rente,
hij verraadt geen onschuldigen voor geld.*

Wie zo doet, komt nooit ten val.

...

In het huis van de Vader,
leef je de wil van de Vader!

En zo komt Jezus dan ook thuis
in dat huis van de Vader.

Hij gaat daar binnen,
omdat Hij ten einde toe
de wil van zijn Vader volbrengt.

In zijn dood,
uit liefde voor de zijnen,
volbrengt Hij volledig
waartoe de Vader Hem gezonden heeft.

Deze weg,
die wij niet kunnen gaan,
gaat Hij voor ons,
zodat Hij voor ons de weg is,
waarop wij binnen kunnen gaan
in dat huis van Gods glorie.

En daarom is het een definitief nieuwe werkelijkheid waarin Jezus ons binnenbrengt.

Want Jezus,
in hoe Hij onder ons gewoond heeft,
hoe Hij daarin onder ons getoond heeft
de glorie van zijn Vader,
Hij brengt nu ons binnen

in diezelfde eenheid met de Vader
als waarin Hij één is met de Vader.

Jezus is gekomen
om Gods glorie te tonen.

En dat doet Hij niet alleen
in zijn eigen leven
- in hoe hij woont in het volbrengen van de wil van de Vader -
maar dat doet Hij ook in ons.

Ook ons brengt Hij daarin thuis.

Ook ons neemt Hij mee
in de zending waartoe zijn Vader Hem gezonden heeft,
namelijk om de Vader te verheerlijken.

Om voluit te tonen wie de Vader is.

En daarin leven wij nu.

En wat wij van Jezus gezien hebben,
dat mogen nu wij doen,
en zelfs meer dan dat,
want wij doen het
in wat door Jezus al volbracht is.

In Hem
is ons bestaan.

In Hem
is onze roeping.

Gaan wij in Hem,
daar gaat Hij in ons.

Is ons gebed
in Zijn naam
daar werkt Hij
in ons
in Gods naam.

...

*Gezonden door de Heer,
mijn handen zijn bereid
om hier op deze plaats
te bouwen aan zijn Rijk.
Op mij rust nu de taak
om in gehoorzaamheid
uw wil te doen, o Heer,*

tot alles is bevrijd.

Amen