

Gemeente van onze Heer Jezus Christus,

Inleiding

Pinksteren;

Het feest van Gods Geest.

...

We weten uit het verhaal uit Handelingen met wat voor bijzondere verschijnselen de uitstorting van de Heilige Geest gepaard ging.

Daardoor zijn we vaak geneigd om op een wat exotische manier over het werk van de Heilige Geest te denken.

Waar we vaak niet in eerste instantie aan denken is de verbinding van de uitstorting van Gods Geest met de vervulling van Gods wet.

Toch is juist dat een verbinding die van belang is als we nadenken over wat het werk van Gods Geest is.

Het is een verbinding die ik wel vaker voor het voetlicht heb gebracht hier.

Het Joodse Pinksterfeest is een feest dat rechtstreeks in verbinding staat met de Wet die God aan zijn volk gegeven heeft.

Tijdens dit feest dat ook wel het wekenfeest wordt genoemd, 50 dagen na Pesach, wordt de gave van de wet op de berg Sinai en de verbondssluiting van de Heer met zijn volk herdacht.

Ik ben de Heer, jullie God, die jullie uit de slavernij van Egypte hebt bevrijd.

En als de Heilige Geest juist op dit Pinksterfeest aan de christelijke gemeente wordt geschonken, dan kun je verwachten dat het ook op het christelijke Pinksterfeest op een bepaalde manier draait om de wet van God.

Dat het christelijke Pinksterfeest een vervulling is, bijvoorbeeld van de profetie van Jeremia over het nieuwe verbond dat God belooft:

Dit is het verbond dat Ik in de toekomst met Israel zal sluiten

- spreekt de Heer -
Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen
en hem in hun hart schrijven.

Waar blijft Jezus?

Er is dus volop reden om het Pinksterfeest,
het feest van Gods Geest,
in te vullen als een feest van Gods wet.

Die verbinding te maken is zinnig,
want dat blijft Gods plan met ons,
dat wij mensen naar zijn beeld zullen zijn,
mensen naar zijn wil,
gehoorzaam aan zijn Woord.

Het is dan ook niet voor het eerst dat ik op een Pinksterzondag
deze verbinding hier leg.

Toch is er bij deze verbinding ook wel een kanttekening te maken.

Want als we heel sterk benadrukken
dat Gods Geest ons bindt aan Gods wet
- Gods wet wordt in ons hart geschreven -
dan kunnen we zomaar vanuit het Pinksterfeest
toch weer een bepaalde wettische sfeer binnengaan.

Dat het er uiteindelijk om gaat,
maar nu dan in de kracht van Gods Geest,
dat wij ons aan Gods wet houden.

Gemakkelijk raakt
bij een dergelijke benadering van het Pinksterfeest
de persoon
en het werk
van Jezus buiten beeld.

Jezus' gebod

Hoe zit dat dan met Jezus?

Hoe brengt Hij ons
bij de wet van God?

...

We hebben vandaag gelezen uit Johannes 14.

Het eerste woord dat we daarin van Jezus tegenkwamen,
was dit woord:

Als je Mij liefhebt,
houd je dan aan mijn geboden.

Dat is het eerste
en direct daar achteraan
de belofte dat Hij de Vader zal vragen
ons een andere pleitbezorger te geven
die altijd bij ons zal zijn,
namelijk:

De Geest van de Waarheid.

Ook hier
in de woorden van Jezus
staat de belofte van de Geest
dus in het kader van de geboden.

Dat sluit dus heel goed aan
bij die gedachte van Pinksteren
als een feest van de wet,
maar er is iets opmerkelijks aan de hand.

Jezus spreekt nadrukkelijk
over
mijn geboden.

Dát
en hij spreekt over zijn geboden
in het kader van de liefde voor Hem
- Als je Mij liefhebt,
houd je dan aan mijn geboden -

Zijn gebod
draait om de liefde.

Ik geef jullie een nieuw gebod.

Dit is mijn gebod aan jullie,
dat jullie elkaar liefhebben,
zoals Ik jullie heb lief gehad.

En daarin zit het bijzondere van het gebod van Jezus
- en daar wil ik vanmorgen met nadruk op wijzen -
dat in het gebod van Jezus
Hijzelf handelend aanwezig is.

Heb elkaar lief,
zoals Ik jullie heb liefgehad.

En als de Geest ons in dit gebod binnenbrengt,
dan brengt Hij ons voortdurend binnen
in die liefde van Jezus
waarmee Hij ons liefheeft.

Dat is wat we bij Johannes op het spoor komen,

dat Gods Geest
ons binnenbrengt
in een relatie van liefde.

En dat die liefde de drijvende kracht is
achter de gehoorzaamheid aan het gebod
en dat de gehoorzaamheid aan het gebod
alleen in liefde mogelijk is.

Waar de liefde niet is,
kan aan het gebod van Jezus
geen gehoorzaamheid bestaan.

Contrast met de wet

En juist daarin tekent Johannes in zijn Evangelie
voor ons een enorm contrast.

Want Johannes laat Jezus vaak spreken over zijn geboden.

En dat is een nieuw gebod:
Heb elkaar lief,
zoals Ik jullie heb liefgehad.

Zo gaat het in dit Evangelie veel over geboden,
maar het gaat ook over de wet.

En Johannes zet die twee in contrast met elkaar
en schildert ons zo
het Evangelie van Jezus Christus voor ogen.

De wet
- zo schrijft Johannes aan het begin van zijn Evangelie -
is door Mozes gegeven,
genade en waarheid
is door Jezus Christus geworden.

En in de loop van de vertelling van Johannes
zien we hoe de wet in handen van mensen
de liefde uitsluit.

Het is vanwege de wet
dat de Joodse leiders
meer en meer tegenover Jezus komen te staan.

En met een steeds grotere haat tegenover Hem komen te staan.

Totdat ze uiteindelijk
uit gehoorzaamheid aan de wet
de liefde volledig om zeep helpen.

Als Pilatus er niet helemaal toe geneigd lijkt te zijn

om het gevraagde vonnis aan Jezus te voltrekken,
komen ze tot de climax van gehoorzaamheid aan de wet
zonder liefde.

Wij hebben een wet
en die zegt dat Hij moet sterven!
roepen ze Pilatus toe.

...

Wij hebben een wet
die zegt dat Hij moet sterven.

Jezus heeft een gebod
dat zegt dat we elkaar moeten liefhebben
en dat gebod heeft Hij vervuld
tot het einde.

Christelijk Pinksterfeest

Welnu,
wat betekent dit nu voor het christelijke Pinksterfeest,
als God zijn Geest aan de kerk geeft?

...

Het betekent dat de Heilige Geest
ons niet bindt aan de Wet van Mozes,
maar ons binnenbrengt
in het gebod van Jezus.

En dat gebod van Jezus
bestaat niet
zonder de gehoorzaamheid van Jezus.

En de gehoorzaamheid van Jezus
bestaat niet zonder de liefde van Jezus.

Die gehoorzaamheid is geworteld in de liefde
en heeft de liefde ten doel.

Jezus heeft de wet vervuld,
niet door zich precies aan alle voorschriften te houden,
maar door altijd uit liefde te leven.

Liefde tot God
en liefde voor ons.

Het gebod van Jezus
is nooit zonder de vervulling van deze liefde
door Jezus zelf.

Dit gebod is gevuld

met zijn uiterste liefde
in zijn gehoorzaamheid aan de liefde
tot in de dood.

...

En als we de Geest ontvangen,
dan brengt de Geest ons op het spoor
van de liefde van Jezus.

Die Geest scherpt ons niet de wet in,
maar leidt ons het geheim van Jezus Christus binnen.

Meer en meer gaan we zien wie Hij is
en hoe zijn werkelijkheid
onze nieuwe werkelijkheid mag zijn.

Dan zullen jullie begrijpen
dat Ik in mijn Vader ben,
dat jullie in Mij zijn
en dat Ik
in jullie ben.

Wanneer iemand Mij liefheeft
zal hij zich houden aan wat Ik zeg.

Mijn Vader zal hem liefhebben
en mijn Vader en Ik
zullen bij hem komen
en bij hem wonen.

...

Dat is het Pinksterfeest:

Hij die Gods liefde vervult
laat ons niet alleen,
maar komt in ons
en brengt ons binnen
in de liefde van de Vader en de Zoon.

Amen